

Goudlokje

Er waren eens drie beren die gezellig samen in een villa in New York woonden. Er was een vaderbeer, een moederbeer en een kleine beer. Toen ze op een dag besloten om even te gaan shoppen, scheurden ze weg in hun Tesla en lieten ze thuis hun 3 Big Mac menu's even afkoelen. Terwijl zij weg waren, kwam er een vreemd klein meisje bij hun huis. Haar naam was Goudlokje. Als eerst keek ze door het sleutelgat van de deur, maar ze zag niks. Toen niemand keek sloeg ze de ruit in. Ze kwam binnen en keek haar ogen uit! Ze liep eerst naar de tafel, waar ze drie Big Mac menu's zag staan. Eerst nam ze een hap van de Big Mac van vaderbeer, maar die was veel te heet! Vervolgens at ze van moederbeer haar menu, die was weer te koud. Tot slot probeerde ze die van de kleine beer en die was precies goed. Ze at hem helemaal op. Hmmmmm..... zei Goudlokje smakkend, dit is echt perfect.

Toen ze klaar was met eten, liep ze naar de woonkamer waar ze drie massagestoelen zag staan. Een grote, een middelmatige en een kleine. Ze probeerde eerst de grote, maar die was veel te hard, vervolgens ging ze in de middelmatige zitten maar die was weer veel te zacht. Als laatst ging ze in de kleinste stoel zitten en die was niet te hard en niet te zacht. Ze zette de massage stand op power, maar uit het niets was de massage afgelopen! Ze probeerde hem weer aan te zetten, maar hij deed niks meer. Zo zat ze dan in de massagestoel en ze keek wat Netflix op de tv. Eerst keek ze op vaders account, maar die films waren veel te eng, daarna bekeek ze die van moeder, die waren veel te saai en tot slot nam ze een kijkje op de kleine beer zijn account. Deze films waren super leuk!

Goudlokje werd een beetje moe en ging boven in de slaapkamer van de beren kijken. Ze zag drie waterbedden staan. Als eerst ging ze in die van vaderbeer liggen, maar daar zat bijna geen water in, daarna probeerde ze die van moederbeer, die was veel te waterig. Als laatst ging ze in die van de kleine beer liggen en die was perfect. Ze was zo moe, dat ze haar Gucci schoenen aan liet en meteen in bed plofte. Binnen 5 minuten sliep ze als een roos. Toen ging de deur open, de berenfamilie was thuis. "Er heeft iemand een hap van mijn burger genomen!" Riep vaderbeer. "Bij mij ook!" Zei moederbeer. "Er heeft iemand van mijn burger gegeten en hij is op!" Schreeuwde de kleine beer. Vervolgens liepen ze naar de woonkamer. "Er heeft iemand op mijn stoel gezeten!" Begon vaderbeer. "Nou ja, bij mij ook!" Zei moederbeer. "Er heeft iemand op mijn stoel gezeten en hij doet niks meer!" Zei het kleine beertje huilend. Tot slot gingen de beren naar boven. "Er heeft iemand in mijn bed gelegen!" Zei vaderbeer. "Er heeft ook iemand in mijn bed gelegen!" Zei moederbeer. "Er ligt iemand in mijn bed!" Zei de kleine beer geschrokken. Ondertussen had Goudlokje de stem van vaderbeer al gehoord, ze zette het raam open en sprong naar buiten. De drie beren bleven stomverbaasd achter.